



CAMA PAROUSIA WOERDEN
Passie voor God en mensen

Vierde Advent

Verwerking zondag 20 december 2020

Jesaja 9 : 1-6

Goed nieuws: er is licht aan het einde van de tunnel!

Vanmorgen ging het over het goede nieuws van het evangelie. In deze verwerking staan we stil bij wat goed nieuws is in onze tijd en situatie. We doen dat door middel van een schrijfpodracht.

De afgelopen negen maanden hebben we heel wat persconferenties en speeches van Mark Rutte gehoord. De laatste was afgelopen maandag vanuit het torentje. Door al die berichten, maatregelen en de persoonlijke gevolgen die we ondervinden van de coronacrisis, verlangen we naar goed nieuws. Misschien wel meer dan andere jaren met Kerst kijken we uit naar licht aan het einde van de tunnel.

Schrijf (samen of alleen) een speech waarin je hoopvol het goede nieuws van de geboorte van Jezus Christus deelt en wat dat betekent in onze tijd. Een speech is een persoonlijk verhaal waarin je aansluit bij de huidige situatie en verlangen en hoop aanwakkert!

Extra: Spreek je speech uit en neem dat op en plaats het filmpje als bemoediging op de besloten Facebookpagina van de gemeente! Zit je niet op Facebook, stuur je filmpje dan naar gabrielle.drost@camawoerden.nl, en dan plaatst zij het op Facebook. Dit is een mooie manier om elkaar in deze dagen een hart onder de riem te steken. Succes!

Vragen om over door te praten:

- Wat betekent goed nieuws voor jou persoonlijk?
- Noem elk een positief bericht van de afgelopen week!
- Hoe kun je het licht van Christus vieren en delen komende week?
- Waar kun je samen voor danken (daar kun je ook concreet mee afsluiten)