



CAMA PAROUSIA WOERDEN  
*Passie voor God en mensen*

## Marcus Challenge

Verwerking zondag 14 februari 2021

### **Marcus 12 : 28-34**

*'Liefde is een keuze'*

De verwerking vanmorgen kent twee vormen, achtereenvolgens gericht op de liefde tot God en de liefde tot de naaste.

#### *God beter leren kennen en liefhebben*

a. Lees voor jezelf Psalm 16 driemaal: een keer ter 'kennismaking', daarna wat langzamer en met aandacht, maak hierbij eventueel kleine aantekeningen in de kantlijn of in je Marcus-schrift, en een derde keer als een gebed (zie ook het opschrift: 'Een stil gebed van David').

b. Als je alleen bent, noteer, als je samen bent, bespreek wat deze Psalm je leert over wie God is, en hoe dit jou wel/niet helpt om Hem meer lief te hebben.

c. Kijk en/of luister ter afsluiting alleen of met elkaar naar Ps. 116 ('God heb ik lief'):

[https://www.youtube.com/watch?v=QRua\\_ipRDc](https://www.youtube.com/watch?v=QRua_ipRDc) en/of naar Reckless Love:

<https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE>

#### *God liefhebben in je naaste*

Drie eenvoudige suggesties om het mee te wagen. Doe het met de openheid om op te pakken wat er uit voortkomt.

1. Neem je voor om deze komende week met tenminste één iemand uit de gemeente die je een tijd niet gezien of gesproken hebt, contact te leggen en deze aandacht te geven.

2. Bid deze week specifiek voor iemand uit je straat of buurt en sta open voor wat daaruit voortkomt aan contact of actie.

3. Vraag je af of je deze maand niet een extra financiële bijdrage kunt leveren aan mensen die meer lijden onder deze tijd dan jijzelf. Denk aan vluchtelingen, vervolgte christenen, oorlogsgebieden. Denk bijv. aan <https://bootvluchteling.nl/>, <https://www.opendoors.nl/> of <https://www.zoa.nl/dossier/jemen/>