



CAMA PAROUSIA WOERDEN  
*Passie voor God en mensen*

Verwerking zondag 14 maart 2021

Exodus 14 : 10-18, 30

*Tussen hoop en vrezen*

### Vrezen

1. Zijn er momenten in je leven waarin je je kunt herkennen in de wanhoopschreeuw van Israël?
2. Wat doet een tegenslag, een crisis met je? (denk hierbij aan wat de corona crisis persoonlijk met je doet of aan een persoonlijke crisis waar je op het moment doorheen gaat of in het verleden bent heengegaan.) Op welke wijze word je geconfronteerd met jezelf?
3. Op welke manier geeft deze confrontatie je inzicht over jezelf? (Denk aan je angsten en hoe het is gesteld met je vertrouwen op God.)

### Hoop

4. Lees nog eens de woorden van het volk en die van Mozes (Ex 14:11-14). Hoe verklaar je Mozes' reactie op de situatie aan de overkant van de Schelfzee in vergelijking tot die van het volk en hoe kan dit tot les en inspiratie zijn voor jou?

### Gezien en uitzien

5. Deel met elkaar een ervaring uit het verleden waarin je God hebt ontmoet, hoe Hij zichzelf aan je bekend heeft gemaakt, of hoe Hij uitkomst gaf (redding, troost, genezing, inzicht, bemoediging, rust etc.).
6. Deel met elkaar een Bijbelvers dat je houvast geeft en je helpt om Gods beloften voor ogen te houden.
7. Wat doet het met je nu je deze gebeurtenis en/of dit Bijbelvers in herinnering brengt en met iemand anders deelt? En wat doet het met je om het getuigenis van een ander te horen?

### Beloften

8. Denk nog eens terug aan wat je hebt geantwoord bij vraag 3, bidt voor elkaar en met elkaar, probeer je bidden een aanroepen van God te laten zijn vanuit een houding van hoop (hoop als synoniem van een vast vertrouwen op Hem).