

Marcus Challenge

Verwerking zondag 28 maart 2021

Marcus 15 : 27-39: 'Anticlimax?!'

We staan aan het begin van wat wel de Stille Week of ook de Grote Week van Pasen wordt genoemd. Een week van inkeer en bezinning, stilstaan bij het lijden in het algemeen en bij dat van onze Heer Jezus Christus in het bijzonder. Vanmorgen kwam dat lijden samen in Psalm 22. Daar staan we nu bij stil. Je kunt dit ook alleen doen, sla in dat geval de uitwisselmomenten over.

1. Lees Psalm 22 in zijn geheel in stilte. Noteer wat je opvalt en deel dit daarna kort met elkaar.
2. De Psalm is profetisch en wordt deels vervuld aan het kruis. Neem hem nog eens door en wijs alle regels aan die verwijzen naar de kruisiging van Jezus. (dat zijn er 22 in de eerste 19 verzen)
3. Denk eens terug aan leed of verdriet dat jou zelf in je leven is overkomen, of waar je nu doorheen gaat. Heb je dan iets aan deze Psalm? Of aan wat daarover gezegd is in de preek n.a.v. Jezus' lijden en sterven? Schrijf dat dan op, of deel het met elkaar.
4. Bekijk alleen of met elkaar de website van <https://www.opendoors.nl/> en/of die van <https://www.medair.org/nl/>. Lees enkele berichten en kijk of bespreek wat je concreet zou kunnen en willen doen om het lijden van medegelovigen ergens in de wereld te verlichten. Je zou dat juist in de komende week kunnen doen.
5. Op de volgende pagina staan twee gebeden die geschreven zijn naar aanleiding van Ps. 22. Je kunt afsluiten door die (samen) te lezen of te bidden. Of neem ze mee de komende week in.

N.B. Vlak voor Jezus met zijn discipelen naar Getsemané ging, zong Hij het Hallel, de grote lofzang, die bij de Sederavond hoort. In de nieuwsbrief is de suggestie gedaan deze 6 Psalmen de komende dagen te lezen, elke dag één, op weg naar Pasen. Als je wilt, doe mee, en deel op onze Facebookpagina je ervaringen!

Het gaat om:

Maandag 29 maart	Psalm 113
Dinsdag 30 maart	Psalm 114
Woensdag 31 maart	Psalm 115
Donderdag 1 april	Psalm 116
Vrijdag 2 april	Psalm 117
Zaterdag 3 april	Psalm 118

Naar psalm 22

Mijn God, mijn God,
hebt u mij verlaten?
Ver weg bent U,
ver van mijn roepen om steun en hulp.
“O mijn God!” roep ik overdag
en er komt geen antwoord.
Vooral in het donker van de nacht
vind ik geen rust.
God in de hemel,
mijn voorouders hebben op U vertrouwd
en U hebt hen bemoedigd.
Zij hebben tot U gebeden
en U hebt hen bijgestaan.
Maar ik heb maar een simpel geloof
en soms vraag ik mij af:
nemen ze me wel serieus?
Lachen ze niet om mijn geloof?
Als een vroedvrouw hebt U mij
uit de moederschoot getrokken
en veilig aan de borsten van mijn moeder
gelegd.
Bij mijn geboorte vingen uw handen mij
op,
sinds mijn begin bent U mijn God.
God, blijf mij nabij,
want ik voel me zo benauwd
nu er geen mens is die mij helpt.

Adrie Lint
(Uit: *Ga met God – gebeden*)

God zo ver, God zo vreemd

Iedereen wenst mij dood.
En Gij o God –

Dag en nacht roep ik U,
maar geen antwoord.

Zo ken ik U niet,
God van mijn volk zijt Gij toch,
God die bevrijdt,

waar zijt Gij toch,
God zo ver zo vreemd.

Ooit kwam ik uit uw hand,
van meet aan behoort ik U toe,

maar onbewogen blijft Gij.
Alsof ik niet meer voor U besta.

Geen mens ben ik meer,
een wrak, een rillende ziel –

God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?

Maar anders zijt Gij,
God zo nabij God zo vertrouwd,
hoe verlossend antwoordt Gij!

Samen met mijn volk zal ik U loven.
En Gij, in opperste heiligheid
zult Gij tronen op onze lofzang.

Hans Bouma
(Uit: *In de schaduw van de Psalmen*)