



CAMA PAROUSIA WOERDEN  
*Passie voor God en mensen*

Verwerking zondag 11 april 2021

**Kolossenzen 2:16 - 3:4 :**

‘Leven in Christus in plaats van leven met voorschriften’

1. Heb je er ervaring mee dat anderen jou iets voorschrijven? En zo ja, om welke dingen gaat het dan? En wat vind je daarvan?
2. Welke ‘voorschriften’ vind je overbodig omdat we ‘uit genade leven’? Welke ‘voorschriften’ vind je verstandig en welke ‘voorschriften’ mogen we elkaar nog wel opleggen?
3. Vind je dat we elkaar in onze gemeente voldoende terechtwijzen? Of juist teveel of te weinig?
4. In vers 18 worden de woorden *visioenen* en *eigen bedenksels* genoemd. Is dit hetzelfde? Spreekt God vandaag de dag door visioenen? Waarom wel of niet? En –indien ja- hoe herken je of dit van God is of niet?
5. Hoe kan je handen en voeten om in de praktijk van alledag dichtbij de Bron te leven?